



Servant-Leadership across Cultures

Met de organisatie van een symposium op 13 april 2010, zetten Prof. Dr. Fons Trompenaars en Dr. Sylvia van de Bunt-Kokhuis een eerste stap naar de oprichting van een centrum voor onderzoek en onderwijs naar dienend leiderschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Fons Trompenaar legde uit dat, sinds de term Servant-Leadership in 1970 voor het eerst door Robert Greenleaf werd gebruikt, er weliswaar in toenemende mate belangstelling is voor het onderwerp, maar dat de grenzeloze implicaties ervan door de verschillende culturen heen onderbelicht zijn gebleven.

Dat was een goede reden om Dr. James Ogunleye (Middlesex University London) te vragen voor een spreekbeurt over creatieve en culturele leiders in Nigeria. Ogunleye verhaalde over inspirerende voorbeelden uit Nigeria, als Chinua Achebe, schrijver en professor. Maar ook over schrijver en nobelprijswinnaar Wole Soyinka. Beide vervullen een dienende rol voor de rechten in de Afrikaanse samenleving.

Om de dialoog tussen studenten Across Cultural Management en Servant-Leadership professionals in het bedrijfsleven aan te moedigen, waren er 4 workshops georganiseerd.



Dr. James Ogunleye

